

Deze plaquette, ontworpen door Thea van Lier, is op initiatief van Vereniging Oud Hoorn in mei 1996 aangebracht op het pand waarin tijdens de oorlog de Ortskommandantur gevestigd was. In de conciërgewoning daarachter hebben Aaf Dell en Dieuw van Vliet, geholpen door hun huishoudster Aaf Laan, onderduikers verborgen gehouden.

De tekst op de plaquette luidt

*Dit Drechterlandse Huis (1728) is vanaf 1925 in gebruik geweest als Waterschapshuis van Drechterland en het latere Waterschap Westfriesland. In de oorlogsjaren had de Duitse bezetter hier zijn Ortskommandantur gevestigd. In de conciërgewoning achter het huis hielden de dames Dieuw van Vliet (1887-1974) en Aaf Dell (1893-1975, links) in de jaren 1942-1943 vele onderduikers verborgen, onder wie Acht Joodse Landgenoten. De plaquette herinnert aan hun moed en onverschrokkenheid.*

De dames Dell en Van Vliet hebben in 1971 en Aaf Laan in 1972 de onderscheiding Yad Vashem, *Rechtvaardige onder de Volkeren*, ontvangen voor hun hulp aan Joden.