

Alsof de oud-koningin op bezoek was.

De twee NLdoet dagen op 11 en 12 maart hadden niet plezieriger kunnen verlopen. Ook al was zij er niet. Met veel mensen is er twee dagen op de begraafplaats Keern hard gewerkt. En wat het leuke is: er zijn veel jonge mensen, scholieren geweest.

Voor hun was het vaak de eerste kennismaking met een begraafplaats, maar ook doorgewinterde inwoners van Hoorn weten soms niet dat deze begraafplaats hier ligt. En dan de enthousiaste groep die ook de handen uit de mouwen wist te steken, leden van Rotaryclub de Compagnie, heeft de begraafplaats ontdekt als onderwerp voor hun sociale activiteiten.

Schoffelen, schrobben met azijn, poetsen met groene zeep, paaltjes lijmen en bandjes recht leggen en het leukste plantjes in de grond zetten.

Natuurlijk hebben we geboft met het weer. In de vroege ochtend was het nog wat koud, maar in het zonnetje en met hard werken wam je snel op. Voor koffie/thee, broodjes en versnaperingen was gezorgd en voor even kletsen over de begraafplaats, de familie die daar ligt of andere zaken was natuurlijk tijd.

Dankzij de gemeente en het Oranjefonds was er budget voor plantjes en daardoor zien de graven er nu picobello en gezellig uit met vrolijke plantjes. Natuurlijk, hartelijk dank aan alle aardige mensen die de begraafplaats weer een verzorgd en fleurig aanzien hebben gegeven.

‘Mogen we volgend jaar weer op jullie rekenen?’, vraagt voorzitter Herman Kaptein zich af. Het zou zo maar kunnen dat we elkaar dan weerzien.

In ieder geval wat het bestuur van de stichting Vrienden begraafplaats Keern betreft graag tot ziens en heel hartelijk dank.

Foto's



Tekst wordt weer leesbaar en nieuwe plantjes



Leuker dan les?



Dames van Rotary club De Compagnie hebben hard gewerkt en genieten van de nieuwe bank.